

juni
2023

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten”
te Oldeholtgade.

Redactieleden:

ds. Jouke Droogsma tel: 06-36165244

Tiny Veenstra tel. 0561- 688362

Meintje Hoekstra tel. 0561- 688698

Femmie Raggars tel. 0561- 688654

e-mail: hfa.raggars@planet.nl

Bankrekening Klokkentoren:

“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega

Kopij voor de volgende Klokkentoren

s.v.p inleveren voor: 3 oktober 2023

Bezorging:

Oldeholtwolde - Ter Idzard: Egbert Kanis, en Douwe Smitstra

Nijeholtgade: Geert en Jollie Kroes, Nelleke Berlamon.

Oldeholtgade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tienke Bosman,
Geertje Hornstra en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

Oldeholtgade: P. Oenema tel: 06-27523181

Nijeholtgade: J. van Spengen tel: 06-51754259

Oldeholtwolde -Ter Idzard D. Smitstra tel: 06-11226796

Onze Website: www.terholten.nl

e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggars@planet.nl

Kerktaxi: J. van Etten tel: 0561 688315 of 0640479142

Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.

Meditatie.

Zo nu en dan praat je met mensen over het voorjaar, eerst alleen maar regen en het wilde maar niet op gang komen maar dan nu toch heel langzaam wordt alles groen.

Het is dezelfde kleur die na Pinksteren ook in de kerk tevoorschijn komt als liturgische kleur. Groen is de kleur van de hoop, van groei en toekomst.

We hebben met Pinksteren een hele periode afgesloten waarin er enorm veel is gebeurd in het kerkelijk jaar, er is veel gebeurd van God uit.

Advent en Kerst, geboorte van Jezus, dan de veertigdagentijd en Pasen, lijden, sterven en opstanding van Jezus, vervolgens hemelvaart en dan Pinksteren.

Datgene, wat met Kerst en Pasen in gang is gezet komt tot leven door de Geest.

Daar gaat het om, dat het tot leven komt!

Want daardoor zien we dat het werkt wat God allemaal in gang heeft gezet en krijgen we als mensen hoop op iets wat beter is dan de duisternis die steeds weer op dit aardse leven een stempel zet.

God die naar onze wereld komt en sterker is dan de duisternis, sterker dan de dood, dat geeft mensen hoop.

Maar hoop moet ook ergens op gericht zijn.

Hoop moet niet bij woorden blijven maar moet ook werkelijk iets uitwerken in mensen want juist in datgene wat het uitwerkt vindt de hoop haar betekenis.



Dat betekent dat datgene wat er met Kerst, Pasen en Pinksteren is gebeurt, dat dat ook werkelijk tastbaar iets bewerkstelligt in je leven.

En juist dan wanneer de blijde boodschap van Kerst, Pasen en Pinksteren realiteit is voor jou, dan kan het groeien.

Zelfs al is het maar zo groot als een mosterdzaadje, het groeit in jezelf en het straalt uit in je omgeving.

Net zoals een ieder onder de indruk is van het groene voorjaar, van de gewassen die groeien, het is juist de pracht die de gewassen daarmee uitstralen wat zijn uitwerking op ons heeft.

Van een kale boom wordt je niet blij.

Als het geloof in ons groeit dan straalt dat uit naar onze omgeving en dat geeft toekomst.

En dan komen we uit bij de drie sleutelwoorden van de kleur groen van deze komende periode van het kerkelijk jaar, hoop, groei en toekomst.

Die toekomst is wezenlijk, wij geloven in een toekomst, die heel anders gestalte zal krijgen dan ons aardse bestaan hier en nu en kijk dan verder dan onze situatie van overvloed en welvaart.

Natuurlijk zijn er ook in ons bestaan verdrietige situaties, zeker wanneer je de beelden ziet van de actualiteit van ons bestaan, in de Oekraïne, in Sudan en de gevolgen van de conflicten elders op deze wereld dan mogen wij toch heel dankbaar zijn dat wij leven in vrede.

Maar laat je door onze eigen situatie niet voor de gek houden want ook in onze eigen situatie staan heel veel zaken onder Druk en zijn er ook veel mensen die dagelijks geconfronteerd worden met verdrietige situatie.

Maar vanuit ons geloof gaan we voor een toekomst, waarin al die verdrietige situaties niet meer aan de orde zijn en mensen volledig tot hun recht mogen komen in de nabijheid van God.

Het is de kleur groen, die dat uitstraalt en ons aanzet om mensen te zijn, die uitstralen dat we hoop hebben, dat we groeien en dat wij geloven in een toekomst die ons deel is geworden door de komst van Jezus naar deze wereld, door zijn lijden, sterven en opstanding.

Het is de Geest die dat in ons tot leven brengt, een levend geloof, een levende gemeente, op weg naar de toekomst.



Vakantietijd.

Dit zal de laatste klokkentoren zijn voor de vakantie. Velen zullen er weer op uit trekken om naar een vakantiebestemming af te reizen, anderen gaan voor dagjes weg en weer anderen genieten thuis van de vakantie. Ook wij zullen er weer even op uit gaan en er zal dan een waarnemer beschikbaar zijn bij eventuele verdrietige situaties. In principe ben ik zelf wel bereikbaar en kan u door verwijzen naar de waarnemer maar ook kunt u de scriba of de voorzitter van de kerkenraad bellen. Zij zijn ook op de hoogte van het rooster van waarneming. Wij willen u allen een hele fijne vakantie toewensen.

Fam. Droogsma

In memoriam Koop Groen.

Op 23 april 2023 is Koop Groen overleden in de leeftijd van 80 jaar. Koop Groen woonde samen met zijn vrouw Gerie aan de Idzardaweg 94-A in Ter Idzard, in het huis naast de boerderij waar hij in 1942 was geboren.

Hij groeide op in Ter Idzard, ging naar de lagere school in Oldeholtspade, later naar de landbouwschool in Oldeberkoop en de Middelbare Landbouwschool in Meppel.

Door het jeugdwerk van de kerk leerde Koop zijn vrouw, Gerie Oosting uit Oldelamer, kennen. Na verloop van tijd trouwden ze en kwamen op de boerderij in Ter Idzard terecht.

Later verhuisden ze naar een andere boerderij vanwege de ruilverkaveling. Koop en Gerie waren ondertussen 56 jaar getrouwd en in hun gezin werden drie kinderen geboren, Wietske, Anja en Cor en het gezin breide verder uit en zijn er zelfs kleinkinderen die al weer uitvliegen.

Koop was boer in hart en nieren, eerst samen met Gerie zijn vrouw en later met zoon Cor, en ook nu was hij nog steeds elke dag op de boerderij. Koop Groen richtte niet alleen zijn interesse op de boerderij maar keek ook verder, liet niet meteen van zich horen maar had wel een goede weloverwogen benadering van de actualiteit van onze tijd en was een betrokken mens die zijn steentje bijdroeg als kerkrentmeester (kerkvoogd) aan het kerkelijk leven en ook als secretaris aan ander bestuurswerk.

Hij kon ook zo nu en dan de boerderij even loslaten en op vakantie gaan naar de Canarische eilanden of Zeeland. De laatste tijd ging het toch wel minder met zijn gezondheid en waren er ziekenhuisopnames, was er herstel, waren er onderzoeken,

maar de laatste weken ging het niet goed en moest hij worden opgenomen en waren er eigenlijk geen behandelingen meer mogelijk.

In het laatste gesprek wat ik met hem had in het ziekenhuis spraken we over de zee.

Die zee had tijdens zijn vakanties indruk op hem gemaakt, die zee was net als het leven, soms eb, soms vloed, soms spoelde er van alles aan en soms werd alles weer meegesleurd, soms een kalme rustige zee en soms storm.

Zijn voorkeur ging uit naar de rustige kalme zee want dat paste bij Koop Groen.

Hij was niet een man van allerlei impulsieve en spontane acties maar was meer een bedachtzaam en realistisch mens en kon daardoor echt iets wezenlijks bijdragen aan de verschillende situaties die op zijn pad kwamen.

Koop Groen vond geloven niet makkelijk en dat is natuurlijk goed te begrijpen wanneer je vanuit je nuchtere realiteit nadenkt over dingen die uitstijgen boven die realiteit.

Toch was het geloof voor hem belangrijk omdat het geloof jou, in moeilijke situaties van het leven, mogelijkheden aanreikt waarmee je verder kunt.

Daarnaast geeft het geloof je waarden mee van waaruit je je leven vorm kunt geven.

Eén van die waarden stond centraal tijdens de afscheidsdienst, de liefde en het is juist de liefde, die ons in het leven zoveel kan geven.

In de tekst van 1 Corinthe 13 wordt er zelfs van de liefde gezegd dat die liefde nimmermeer vergaat.

Liefde gaat dus verder dan alleen het aardse leven van mensen en dan praten we over de liefde van God.

Wij dragen Koop Groen op aan die liefde van God, dat hij gedragen door die liefde zijn rust mag vinden.

Ook wensen we Gerie, de kinderen en kleinkinderen toe dat zij vanuit die liefde hun leven weer op mogen en kunnen pakken en dat in die liefde Koop Groen nog steeds heel dichtbij hen is. Na de afscheidsdienst is Koop Groen op vrijdag 28 april begraven op de begraafplaats in Ter Idzard.

*Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.*

*Ik wil alleen zijn met de golven,
'k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.*

*Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.*

Toon Hermans

Liturgie.

Op zondag 18 juni hebben we gemerkt dat die Vierklank ingepast was in verschillende liturgische onderdelen van de dienst. Liturgie is een boeiend gebeuren in de kerk. In onze diensten gebruiken we eigenlijk altijd een vaste liturgie, die qua opbouw niet zo spannend is, zou je kunnen zeggen. Daar voelen de meeste mensen zich bij thuis maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet eens anders kan. Er zijn ook kerken met een zogenaamde

hoog kerkelijke liturgie. Hierbij is de liturgie meer een samenspel geworden tussen voorganger en gemeente. De liturgische onderdelen krijgen dan meet als een "vraag en antwoord spel" vorm waarbij men de verschillende onderdelen ook zingend vorm kan geven. Dit koppelt sterk aan de liturgie in de Rooms Katholieke kerk, waarbij de voorganger bepaalde liturgische woorden zingend naar voren brengt waarbij de gemeente of een koor dan vervolgens zingend antwoord geeft. In het nieuwe liedboek zien we dat hiervan vele voorbeelden zijn opgenomen. Als je van blz. 594 t/m blz. 832 kijkt in het nieuwe liedboek dan kom je hiervan vele voorbeelden tegen. Dit soort liederen hebben een heel eigen karakter en worden vaak gezongen door een cantorij en in onze kerk zou ook de Vierklank hierin een rol kunnen spelen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat mensen in onze gemeente van deze benadering van liturgie vinden. Mocht het aanspreken dan kunnen we b.v. in overleg met de Vierklank en de dirigent hier eens wat vaker vorm aan geven. Hierbij moet ik wel opmerken dat het zingen van dit soort liturgische invullingen niet echt mijn ding is, ik zal ze dan uitspreken.

Jouke Droogsma





Op 17 april hebben we op een plezierige manier kennisgemaakt met onze nieuwe dirigent Inge Joldersma. Inge heeft haar sporen verdiend als projectleider bij conservatorium en muziek evenementen en is betrokken bij en heeft kennis van het Liedboek. Inge heeft haar voorkeur voor liederen, liederen uit het Liedboek en Taizé, aangegeven en daar zijn we mee begonnen. En ook wij hebben aangegeven wat we graag zingen.

Deze kennismaking krijgt zijn vervolg in het oefenen voor een bijdrage in de Avondmaalsdienst op 18 juni. We oefenen hiervoor op de maandagavond.

De naam van ons gelegenheidskoor de 4klank is ooit ontstaan doordat de koorleden uit de 4 dorpen kwamen én omdat we 4-stemmig zongen. Door de jaren heen en vooral in de periode waarin Corona speelde, waren we met te weinig, zodat 4-stemmig zingen niet lukte.

Inmiddels zijn we met meer zangers zodat meerstemmig zingen gelukkig weer lukt.

Maar er kunnen echt nog zangers bij. Gráág zelfs.

U kunt zich aanmelden bij rinkjesmitstra@gmail.com .

Graag tot ziens, Rinkje Smitstra.

Zondag 23 juli "Out of the box dienst"

Alvast voor in de agenda!

Zondag 23 juli zal New Creation Gospel Choir uit Joure een themadienst verzorgen in het MFC De Nije Stienze in Nijeholtpade.

Het thema van deze dienst is 'Gereserveerd'.

Soms kunnen we ons als mensen gereserveerd voelen.

Gereserveerd kan ook betekenen dat er geen plek is voor jou.

Deze themadienst laat zien dat God altijd ruimte in Zijn hart heeft voor ons.

Nieuwsgierig geworden? Wees welkom!

Na de dienst is er een tafel voor je gereserveerd om met elkaar brood en soep te eten.

Graag tot zondag 23 juli in het MFC de Nije Stienze in Nijeholtpade om 11:00 uur

Groeten van Amanda, Marian, Luc-Jan, Nelleke

wie een hand geeft,
ontvangt een hand.
wie haar hart opent,
ontvangt ontvankelijkheid.
wie omziet naar een ander,
zal zelf worden gezien.

waar mensen zorgen hebben om elkaar,
daar wordt de draagbaarheid sterker.

Marinus v/d Berg



Bloemengroeten gingen naar:

- 5 mrt. Oldeholtgade: Meintje Hoekstra en Antje Prakken
12 mrt. Nijeholtpade: Geert en Jolly Kroes en Karola Kroes
19 mrt. Oldeholtwolde: Gerie Groen en Jan Dijkstra
26 mrt. Oldeholtgade: Pieter Oenema, Irene Talsma en Renee en Cor Rijpma
- 2 apr. Nijeholtpade: Ge Hamelink en Minne Krikke
9 apr. Nijeholtpade: Paasdienst: Jouke en Anne Droogsma en Rens Heida
16 apr. Oldeholtwolde: Wietze Schut en Jurre en Pauline Kuiper
23 apr. Oldeholtgade: Andries van Huizen en Freek Blomsma
30 apr. Nijeholtpade: fam. den Hartog en Wilco en Ineke Punter
- 7 mei Oldeholtwolde: Jan en Jannie van Etten en Egbert en Gerrie Kanis
14 mei Oldeholtgade: Margreet ter Schure en Wim en Maria Kemper
21 mei Nijeholtpade: Dennis Hoekstra en Joke Vaartjes
4 juni Oldeholtgade: Marian van Nijen en Jolly Kroes

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten van 11 juni t/m 24 september 2023

datum	Plaats	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
11 juni	Nijeholtpade	9.30 u	ds. J. Droogsma	
18 juni	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. J. Droogsma	<u>H.A. H.A.collecte m.m.v. de 4klank</u>
25 juni	Oldeholtpade	9.30 u	Jeroen Knol	<u>Coll. Werelddiaconaat Koffiedrinken</u>
2 juli	Nijeholtpade	9.30 u	ds.F. Westermann	<u>Coll. Werelddiaconaat</u>
9 juli	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. R. Blauw	
16 juli	Oldeholtpade	9.30 u	Jeroen Knol	
23 juli	Nijeholtpade	9.30 u	ds.J.Droogsma	Out of the Box dienst.
30 juli	Oldeholtwolde	9.30 u	dhr.P van Engen	
6 aug.	Oldeholtpade	9.30 u	ds. J. Droogsma	koffiedrinken
13 aug.	Nijeholtpade	9.30 u	ds. J. Droogsma	Zendingscoll.
20 aug.	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. J v/d Mark	
27 aug.	Oldeholtpade	9.30 u	dhr. R. Schonewille	
3 sept.	Nijeholtpade	9.30 u	ds. B.van Brug	Coll. Werelddiaconaat
10 sept	Oldeholtwolde	9.30 u	ds. J.Droogsma	Coll.Kinderen en jongeren
17 sept	Oldeholtpade	9.30 u	Jeroen Knol	Coll. Werelddiaconaat
24 sept.	Nijeholtpade	9.30 u	Ds. J. Droogsma	

Ik geloof iets pas als ik het *niet* zie.
Als ik het zie heb ik geen geloof nodig..

Uit:95 speldenprikken

Collectes gemeente Ter Holten

5-2 Oldeholtwolde	€ 61,55
19-2 Nijeholtpade	€ 105,60
26-2 Oldeholtwolde	€ 57,25
5-3 Oldeholtpade	€ 73,70
12-3 Nijeholtpade	€ 39,80
19-3 Oldeholtwolde	€ 85,00
26-3 Oldeholtpade	€ 55,00

2-4 Nijeholtpade	€ 50,05
9-4 Nijeholtpade	€ 125,00
16-4 Oldeholtwolde	€ 44,90
23-4 Oldeholtpade	€ 50,40
30-4 Nijeholtpade	€ 68,90
7-5 Oldeholtwolde	€ 51,45
14-5 Oldeholtpade	€ 45,05
21-5 Oldeholtwolde	€ 56,55

Bijzondere collectes

5-2 Oldeholtwolde	€ 103,-	Pakistan
12-2 Oldeholtpade	€ 236,-	Turkije
26-2 Oldeholtwolde	€ 78,65	Zambia
5-3 Oldeholtpade	€ 73,80	Palestina
12-3 Nijeholtpade	€ 44,80	Binnenlandsdiaconaat
19-3 Oldeholtwolde	€103,45	Kliederkerk
26-3 Oldeholtpade	€ 78,80	Bangladesh
2-4 Nijeholtpade	€ 61,10	Kinderen en Jongeren
9-4 Oldeholtwolde	€ 89,55	Werelddiaconaat
7-5 Oldeholtpade	€ 64,50	Noodhulp Oekraïne
14-5 Nijeholtpade	€ 59,30	Binnenlandsdiaconaat
21-5 Oldeholtwolde	€ 71,10	Missionair werk

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Op de volgende zondag zijn er bijzondere collectes bij de uitgang.

Zondag 25 juni. Werelddiaconaat, Colombia

Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo'n 82 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

Zondag 2 juli. Werelddiaconaat, Indonesië

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

Zondag 13 augustus. Zending, Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims.

Zondag 3 september. Werelddiaconaat, Israël

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstitijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Zondag 10 september. Kinderen en Jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen.

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Zondag 17 september.

Werelddiaconaat, Myanmar

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.



Zondag 24 september. Zending, Syrië, vredeswerk

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Alle collectes zijn van harte bij u aanbevolen!

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Bijbelkring

We zijn op dit moment met 8 personen en we komen om de paar weken bij elkaar om te praten over een bijbel gedeelte.

Ds. Jouke Droogsma leest een bijbel gedeelte voor en dan gaan we samen het gedeelte doornemen om te ontdekken wat er wordt bedoeld .

Het is een erg gezellig en leerzaam samen zijn.

We komen samen bij Antje van Gunst en we beginnen om 19.45 met koffie of thee.

Je mag altijd bellen voor meer informatie.

Tieneke Bosman 0561-689234

Het winterseizoen zit erop dus in de zomermaanden even geen bijbelkring. In september beginnen we weer met een nieuw seizoen

Zou je ook eens bij ons willen aansluiten dan kan dat.

Je kunt bellen met Tieneke Bosman 0561-689234



DONDERDAGMORGEN.....Koffietijd !

Gezelligheid kent geen tijd. Zo luidt een bekend spreekwoord. Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op. We hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen. Het gezamenlijke koffiedrinken betekent ook elkaar ontmoeten. Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtspade iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis. Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je medemensen in een informele situatie.

Gezellig bijpraten, voor sommigen geldt dan dat je je minder alleen kunt voelen. Er ontstaan de mooiste gesprekken.

Kom eens kijken en lekker koffiedrinken, schuif gewoon gezellig aan.

De sfeer is zodanig dat iedereen zich daar welkom voelt en waar je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer.

In verband met vakanties is er van 20 juli t/m 10 augustus geen Koffiedrinken.

Vanaf 17 augustus bent u weer van harte welkom!



TSJERKEPAAD 2023

Het jaarthema van Tsjerkepaad 2023 is:
“Kerk als plaats van ontmoeting”.

Bonifatiuskerk in Ter Idzard.

Als buurvrouw van het kerkje in Ter Idzard, wil ik u graag attenderen op Tsjerkepaad.

Vanaf 1 juli, met een speciale opening, tot en met 9 september van 13.30 - 17.00 is het kerkje open.

Het kerkje zelf is zeer de moeite waard om te bekijken, maar ook is er de expositie “ van en door dorpsgenoten”

Met als thema: “ALS DINGEN KONDEN SPREKEN”.

Rinkje Smitstra.

Stephanus Kerk Oldeholtpade en Nicolaas Kerk Nijeholtpade.

Ook dit jaar is er van 1 juli t/m 9 september Tsjerkepaad bij Ter Holten!

De kerken van Olde -en Nijeholtpade zijn dan open van 13.30 t/m 17.00 uur. En dan om de week.

Achter de schermen wordt er nog druk gewerkt aan een invulling voor de middagen. (ideeën hiervoor zijn van harte welkom)

Ook zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom,

Als u een zaterdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn kunt u contact op nemen met onderstaand nummer of via de mail.

Meer info zal bekend gemaakt worden via de zondagsbrief en facebook van Ter Holten.

Wij hopen op een geslaagd Tsjerkepaad met veel bezoekers.

Marian en Jeanette

diaconie@terholten.nl of 06-15870771

Voor mij is geluk

Voor mij is geluk
de wind om mijn oren,
de zon in de lucht
en languit in 't gras.
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.

Voor mij is geluk
het leven te delen,
een hand in mijn hand
en samen op pad.
Voor mij is geluk
mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren:
'jij bent mijn schat.'

Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan,
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk
de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
Nu ...en altijd.

Tekst: Gerard van Midden

Mosterdzaad

Kent u het?

Mosterdzaad?

Het zaadje is niet groter dan een speldeknop. In de herfst strooi je het uit en het wordt een groen gewas.

Ik heb er dit jaar gebruik van gemaakt. Passend in onze 'groene' tijd. En een beetje Christen kan daar toch niet omheen?

Ook in de Bijbel lees je over mosterdzaad. Jezus spreekt erover. Hij zegt: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

Toch heb ik enige moeite met mosterdzaad. Het heeft te maken met een verdrietige ervaring uit mijn jeugd. Die heeft waarschijnlijk meer invloed op mij gehad dan ik voor mogelijk heb gehouden.

Zie me zitten in de kerk.

Ongeveer tien jaar oud. Een 'gelovig' jongetje. De verhalen in de Bijbel zijn gebeurd zoals ze beschreven zijn.

Veel van de preken ging 's zondags over mij heen. Behalve als het iets was dat met verbeelding of gevoel te maken had. Dan kon ik erbij. De wonderbare visvangst. Geweldig, dat was ten minste iets anders dan het kleine voortje dat per ongeluk aan mijn haakje kwam als ik viste. In mijn verbeelding waren er allemaal grote snoeken, daar in het net.

Die morgen in de kerk.

De dominee preekte over mosterdzaad. En over Jezus. Misschien door zijn taalgebruik en zijn manier van spreken, kon ik luisteren. Ik zag de beteuterde gezichten van zijn leerlingen voor mij. Zij hadden geprobeerd een maanzieke jongen te genezen. Het was ze niet gelukt.

Maar dan komt Jezus en zegt tegen hen dat ze te weinig geloof

hebben. Als ze geloof hadden gehad, zo groot als een mosterdzaadje, dan...ja ... dan....

In mijn gedachten zag ik het mosterdzaadje met de grootte van een speldeknop voor me. Je zou toch zeggen!

Eerlijk gezegd viel het me een beetje tegen van de discipelen. Ze hadden toch al zo veel gezien van wat Jezus gedaan had. Ik had het alleen nog maar van horen zeggen, maar zij...!

Ze hadden, met meer geloof, bergen kunnen verzetten. Daar was de genezing van die jongen bij in het water gevallen.

Onderweg naar huis, we woonden in een dorp aan de rand van de stad, bleven mijn gedachten nog hangen bij het gehoorde. Nee, bergen kwam ik onderweg niet tegen. Wel bomen. Ze hadden er jaren gestaan. Elk jaar zorgden ze er voor dat er eikels lagen.

Mooie, grote, glimmende eikels. Met of zonder hoedje.

Was het een ingeving?

Ik weet het niet meer. Maar ik stapte van de fiets en bleef bij een boom staan. Ik keek naar zijn grote kruin en dikke bast. Klein vergeleken bij een berg. De weg lag er verlaten bij. Ik keek de boom strak aan en sprak op gebiedende wijs: "Ga twee meter opzij." Maar er gebeurde niets en teleurstelling kroop naar boven. Even verder op zag ik een kleinere boom staan. Opnieuw keek ik de weg af. Niemand te zien. "Ga een meter opzij," sprak ik op licht gedragen toon. Maar de boom bleef staan, waar hij altijd al had gestaan.

Dat was raar. Aan mijn geloof kon het toch niet liggen. De grootte van een mosterdzaadje? Was mijn geloof toch wat aan de kleine kant geweest? Met gebogen hoofd fietste ik naar huis.

En mijn geloof?

Het heeft in de jaren die volgden deuken en kneuzingen opgelopen. Teleurstelling van niet verhoorde gebeden. Maar het is er toch. Geloof. Misschien net nog niet de grote van mosterdzaad.

Bron onbekend

Waarom weggooien wat nog van waarde is?

Heeft u oude mobieltjes, oude Ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Postzegels, Ansicht- en Geboortekaarten

U kunt postzegels en Ansicht- en Geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond).

Vrijwilligers sorteren de postzegels en Ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.

Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen.

De Ansicht- en Geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

NB. Een Ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier.

Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind, Removos, Marjolein Bastin en Stichting Kinderpostzegels.

Wat levert het op?

In 2022 was de opbrengst € 27.633,98 (€ 24.429,68 via postzegels en kaarten)

Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen.

In de kerk van Oldeholtwolde staat een bak waar u de postzegels, en kaarten in kunt doen.

Op de oproep in de vorige Klokkentoren hebben onderstaande dames spontaan gereageerd dus kunt u ze vanaf nu ook inleveren bij:

Tieneke Bosman
Hofsteestraat 10
Oldeholtpade

Meintje Hoekstra
Hoofdweg 82
Oldeholtpade



Kinderpagina's



God zei tegen Abraham: "Doe je zoon Izak geen pijn!"

Vind de tien verschillen tussen de twee afbeeldingen.

Je kunt dit verhaal lezen in Genesis 22:1-19. Welk dier gaf God om als offer te dienen?

Bijbelboeken

Streep de namen van 36 bijbelboeken uit het OUDE TESTAMENT weg. Welke acht namen van boeken uit het Nieuwe Testament kun je maken van de overgebleven letters?

D	E	U	T	E	R	O	N	O	M	I	U	M	M	E
E	L	A	A	R	E	H	T	S	E	T	T	I	A	Z
I	E	N	E	H	E	R	U	T	H	U	S	C	J	E
L	V	U	E	S	M	D	A	N	I	E	L	H	N	C
G	I	M	A	R	O	O	B	A	D	J	A	A	A	H
O	T	E	R	X	E	H	K	U	E	S	J	J	F	I
O	I	R	E	K	I	D	E	R	P	L	A	O	E	E
H	C	I	A	M	O	S	E	U	S	K	S	N	Z	L
M	U	H	A	N	A	M	S	I	A	N	E	A	R	H
K	S	J	O	H	I	A	S	N	L	E	J	I	A	A
R	Z	P	N	A	E	E	S	J	M	G	H	H	A	B
O	A	N	R	D	N	E	O	L	E	N	A	C	I	A
N	C	L	N	E	I	Z	B	G	N	I	E	A	N	K
I	H	E	G	R	U	A	O	O	M	N	E	E	L	U
E	A	U	I	A	N	K	G	E	J	O	E	L	N	K
K	R	M	E	F	E	Z	E	G	E	K	O	A	P	E
E	I	A	I	M	E	H	E	N	A	N	B	M	A	R
N	A	S	I	N	N	E	R	E	T	H	C	I	R	G

AMOS - DANIEL - DEUTERONOMIUM - ESTHER - EXODUS -
EZECHIEL - EZRA - GENESIS - HABAKUK - HAGGAI - HOGLIED -
HOSEA - JEREMIA - JESAJA - JOB - JOEL - JONA - JOZUA -
KLAAGLIEDEREN - KONINGEN - KRONIEKEN - LEVITICUS -
MALEACHI - MICHA - NAHUM - NEHEMIA - NUMERI - OBADJA -
PREDIKER - PSALMEN - RICHTEREN - RUTH - SAMUEL - SPREUKEN
- ZACHARIA - ZEFANJA

Genesis 1:1-31 – 2:3

Wat schiep de Here God op welke dag?





**De nacht is weer verdwenen
U geeft een nieuwe dag
Waarop ik in Uw liefde
Vandaag weer leven mag**

**Geef krachten voor het werken
Maar ook als het niet gaat
Laat mij het dan weer merken
Dat U steeds naast me staat**

**Wil kind'ren toch bewaren
op wegen die zij gaan
bescherm hen in gevaren
geef dat zij U verstaan**

**Zo bid ik Heer voor allen
Voor mensen groot en klein
Laat in Uw hand hen vallen
Bij U geborgen zijn**

Ina van der Welle